

## Diamantbröllopspar i Ätrafors *den 10 Nov. 1959*



Makarna Carl och Hanna Svensson, Långansgård, Ätrafors.

Diamantbröllop firas i morgon, tisdagen den 10 november, av f lantbrukaren Carl Svensson, Långansgård, och hans maka Hanna. Hr Svensson, som är född på den gård han övertog efter sin fader och som gått i släkten i flera generationer såg dagens ljus den 17 mars 1872, medan hans maka är född i Grava församling i Värmland den 21 maj 1876. Hon kom 13 år gammal till Ätrafors, där hon blev bekant med sin blivande man, och den 10 november 1899 stod de unga inför prästen, vars namn var kyrkoherde Högrelius.

Såväl hr Svensson som hans maka är vid förvånansvärt god vigör trots åldern. Egentligen är det väl endast hr Svenssons hörsel, som blivit litet försämrad — i övrigt är han pigg och kry och deltog ännu så sent som i fjol i arbetet på gården, vars skötsel en son dock tagit hand om sedan ett antal år tillbaka. Även en dotter bor hemma och hon och brodern sköter väl om sina gamla föräldrar. Utöver dessa två barn har makarna Svensson ytterligare fem. En son vistas i Amerika och en dotter är gift i Stockholm medan de andra barnen finns på olika platser i mellersta Halland. 10 barnbarn och 2 barnbarnsbarn finns också.

— Jag har bott hela mitt liv

på Långansgård, säger hr Svensson och här har både jag och min fru trivts gott. Det har varit ett innehållsrikt liv för oss båda under alla de 60 år vi fått leva tillsammans och nu på ålderns dagar har vi det skönt hos våra två barn.

Långansgård är som sagt en gård med hundraåriga anor. Den låg för ett 90-tal år sedan i Rävlinge men flyttades 1870 till den nuvarande platsen. Namnet kan ha kommit av att det en gång i tiden var en lagman, som ägde gården, som då skulle ha hetat Lagmansgård, säger hr Svensson som emellertid inte är helt säker på att denna teori är riktig. Gårdens historia försvinner ganska långt tillbaka i tiden och hr

Svensson vet bara, att den omnämndes i jordböckerna redan på 1700-talet.

Nu kopplar som sagt makarna Svensson helt av från alla göromål även om hr Svensson inte gärna vill acceptera doktors förbud att arbeta.

— Jag vill gärna hugga i häst och var med olika sysslor — på så sätt blir man trött i kroppen och sover bättre om nätterna, säger hr Svensson, som på sin tid var livligt kommunalt engagerad. Bl a tillhörde han kommunalnämnd och skolråd och var i 20 år ordförande i Okome brandstodsbolag. Vidare har han varit ledamot av landstinget som suppleant.